

FINANCIAL FOCUS

ABN·AMRO MeesPierson

INSPIRATIE, MENINGEN EN VERHALEN UIT DE WERELD VAN VERMOEGENDEN

Crypto's:
gouden handel?



FEATURE

Auto's en mobiliteit
De toekomst van vervoer

DOSSIER

Blockchain en cryptocurrencies
Wat is het en hoe werkt het?

MEMORABEL AANDEEL

Twitter
De opkomst en val



2012

NA HET OVERLIJDEN VAN
HAAR TWEEDE VADER

SLEUTELMOMENT

'Na het sterfbed van de man die ik als mijn

tweede vader

*zag, heb ik het verlies niet weggeduwd
of gecompenseerd, maar voor de volle
honderd procent ondergaan.
Veel van mijn angsten verdwenen.'*

1998

*Dusée is oprichter van Victory for
Equality dat is opgedragen aan haar
broer Victor Dusée die in 1998 bij een
auto-ongeluk om het leven kwam.*

foto's: Erik van der Horst



SLEUTELMOMENT

CAROLINE DUSEE

‘Toen ben ik veel van mijn angsten voorgoed verloren’

CAROLINE DUSÉE (38) IS OPRICHTER VAN VICTORY FOR EQUALITY, EEN ONTWIKKELINGSORGANISATIE DIE MANNEN EN VROUWEN IN ZUID-AFRIKA EN ELDERS IN DE WERELD PROBEERT TE VERZOENEN. ZIJ MOEDIGT ZE AAN ZO EERLIJK MOGELIJK TE VERTELLEN OVER HUN IDEEËN EN HUN GEDRAG JEGENS DE ANDERE SEKSE. GEEN OVERBODIGE LUXE, WANT IN ZUID-AFRIKA BLIJFT BIJVOORBEELD 88 PROCENT VAN DE VERKRACHTINGEN ONGEREGISTREERD. VANWEGE SCHAAMTE, ANGST NIET GEHOORD TE WORDEN OF ALSNOG ALS SCHULDIGE TE WORDEN AANGEWZEN.

CAROLINE WOONT DE HELFT VAN DE TIJD IN ZUID-AFRIKA.

LEES MEER
SLEUTELMOMENTEN 
www.financialfocus.nl



WAT IS HET SLEUTELMOMENT IN JOUW LEVEN?

Mijn sleutelmoment duurde bij elkaar ruim een jaar. Het jaar nadat ik het sterfbed van mijn tweede vader van dichtbij had meegemaakt. Het was de eerste keer dat ik het stervensproces van een dierbare zo intens beleefd had, nadat eerder in mijn leven al vier mensen plotseling waren weggerukt. Waaronder mijn vader en mijn broer.

WAAROM KIES JE TE MIDDEN VAN AL DAT VERLIES EN VERDRIET VOOR DAT HELE JAAR ALS SLEUTELMOMENT?

Omdat het me daadwerkelijk diepgaand veranderd heeft.

OP WELKE MANIER HEEFT DAT JAAR VAN ROUW JE DIEPGAAND VERANDERD?

Ik heb een jaar lang niks gedaan, geen 'antwoord' gegeven op het verse verdriet. Wandelde voornamelijk door de natuur. Gaandeweg raakte ik volledig losgekoppeld van de maatschappij. Ik was machteloos toen het gebeurde, ik raakte steeds verder los. Maar achteraf zie ik de enorme waarde van wat je mijn passiviteit of inactiviteit zou



kunnen noemen.

WAT HEEFT DAT 'LOSRAKEN' JE GEBRACHT?

Heel veel. Door niet in te grijpen, al die afzondering en stilte om me heen gewoonweg te ondergaan, gaf ik mezelf de ruimte wat vroeger was geweest ten volle te herbeleven. Ik daalde af naar het verleden, toen mijn dierbaren nog leefden, zoomde in op voorbij details en raakte overweldigd door de rijkdom van wat ooit mijn leven was. Tegelijkertijd...

WAAR KWAM JE OP UIT?

Er was niet een uitkomst, zoals bij een wiskundesom. Maar toen ik dat rouwjaar had afgesloten, bleek ik verregaand 'ontbangd' te zijn. Ofwel, veel - zo niet alle - angst bleek voorgoed verdwenen.

MET ALS GEVOLG?

Dat ik dingen durfde te doen, die ik voorheen veel te eng of te radicaal zou hebben gevonden.

VOORBEELD?

Puur mijn hart volgend ben ik naar Afrika

afgereisd, zonder dat ik daar mensen kende en ben er vervolgens gaan wonen en werken in de sloppenwijken. Maar ook hier, thuis in Nederland, durf ik 'radicaler' te zijn. Onlangs stond ik thuis in de keuken en moest ik plotseling denken aan een klasgenootje waarvan ik wist dat ze streed tegen borstkanker. Hoe weinig aandacht ik aan haar, en aan haar strijd, besteed had. Ik ondernam meteen actie en belde haar op. Ik zei: 'Sorry, dit is zó niet goed van mij dat ik uitgerekend in deze periode zo weinig van me heb laten horen.' Zo nietsontziend en zelfconfronterend zijn had ik vroeger nooit gekund.

HEEFT HET oprichten van 'VICTORY FOR EQUALITY' MET HET verdwijnen VAN DIE ANGST TE MAKEN?

Absoluut. Met dat initiatief richt ik me op onderwerpen die heel gevoelig liggen en tot het wezen van een mensenleven doordringen. Seks. Macht. Dood. Spiritualiteit. En bovenal, de man-vrouwverhouding.

WAAROM IS DAT LAATSTE ZO BELANGRIJK?

Het simpele antwoord: het geweld tussen

mannen en vrouwen in Zuid-Afrika terugdringen. Het meer complexe antwoord: mannen en vrouwen meer inzicht geven in wie ze zijn en wat er van hen verwacht wordt. Om zodoende de emotionele intelligentie en de bijbehorende vaardigheden te ontwikkelen, die hen van geweld en onderling conflict zal behoeden.

WAAROM IS JUIST DEZE MISSIE JÓUW MISSIE GEWORDEN?

Omdat het sterk samenhangt met mijn eigen leven, mijn eigen jeugd. Waarin al de gevoelige thema's die ik net noemde hun stempel op mij hebben gedrukt. Daar nu, in deze vorm, andere mensen mee te kunnen helpen, voelt heel goed voor mij. Het juiste om te doen.

WILT U HET WERK VAN 'VICTORY FOR EQUALITY' STEUNEN?

Denkt u net als Caroline dat een verbeterde man-vrouwverhouding veel goeds kan betekenen voor Zuid-Afrika en de rest van de wereld? Dan kunt u projecten steunen van Victory For Equality. Meer weten? Ga dan naar www.victoryforequality.org.